

# de rode draad



at oude foto's in petto. Dit pelers in 1945. ▷Foto: bc

om halftwee 's nachts als gekken door de muisstille stad. Ook over onze tocht in Coo zijn heel wat anekdotes te vertellen. Stel je maar eens voor hoe de priesters in lange toog en met breedgerande hoed meefietsten, terwijl die jonge mannen in short en hemdje reden.

Een jaar later waren we in Echternach getuige van een nooit geziene veldmuizenplaag. De reiszakken moesten aan de muur worden opgehangen en 's nachts griezelden de muizen over onze dekens... Plezier is dan ook de rode draad door de geschiedenis van KSA-VKSJ-KSJ-Lichtaart en dat is men niet van plan te



De KSJ'ers op tocht nabij Alseberg in 1946.

▷Foto: bc

## De felste benen van Lichtaart

Vijftig jaar KSJ zal niet onopgemerkt voorbijgaan in Lichtaart; tijd noch moeite werden gespaard om er iets moois van te maken

Vrijdag 26 mei kan u vanaf 20 u. tijdens de kaartprijskamp Slagen Halen verhalen van weleer ophalen. Het versneden varken als prijs belandt de volgende dag boven een smeulend kampvuur. Zaterdag belooft een klapstuk te worden voor heel het dorp met een uitgebreide tentoonstelling van foto's, dia's en KSJ-materialen (14 u.). "Zo kan u zien wie er 50 jaar geleden de felste benen van Lichtaart had, hoe uw man er in de jaren 60 uitzag met lange haren, hoe uw vrouw rondhuppelde in de Flower Power-look en hoe uw buurman oogde toen hij nog licht was."

Intussen amuseren de kinderen zich met een boeiend bosspel. Zelfs voor de kleinsten vanaf 2 jaar is opvang voorzien. Rond 17.30 u. volgt een kindermis in de kerk, waarna het KSJ-lokaal in de Molenstraat opnieuw wordt opgezocht.

Daar volgt een plechtige receptie, waarna rond 20 u. de zeilen van de grote feesttent worden geopend: tijd voor het jubileumbal met dj LSD!

Rond middernacht ontsteken we een kampvuur én een spetterend vuurwerk. Er kan dan nog tot in de vroege uurtjes gezongen en verteld worden, terwijl dansers aan hun trekken kunnen komen in de feesttent." Het wordt een spetterend feest...