

# Plezier als

Lichtaart viert vijftig jaar KSJ

"In het begin stonden de mensen wat sceptisch te kijken naar die in uniform geklede jongelui die in de zomermaanden te voet en per fiets het land doorkruisten. In de afgelopen vijftig jaar is er heel wat veranderd. Maar wat nooit wijzigde, is de goede groepsgeest die er van het begin heerste. Onze vereniging heeft haar voor- en tegenspoed gekend, toch is ze er altijd bovenop gekomen. Nog steeds is ze de grootste en meest vernieuwende jeugdbeweging van Lichtaart en wij hopen dat het zo nog lang mag blijven." Voor Bert Nys is het 50-jarig jubileum van KSJ-Lichtaart weerom een nieuwe, mooie mijlpaal...

Van onze medewerkster  
**Conny de Vries**

Voor het scheppingsverhaal van KSA-Lichtaart kon de vereniging rekenen op het schrijftalent van haar eerste voorzitter en historicus Cyriel Proost. Bert Nys: "1942 was een tijd waarin jongens en meisjes volledig gescheiden van elkaar opgroeiden. Ze werden flink in 't oog gehouden opdat ze bij bepaalde samenkomsten toch niet te intiem met elkaar zouden omgaan. Tijdens de oorlog merkte E.H. Raymond Eggers dat vele jonge studenten nietsdoend lanterfantten in de vakantie. Zijn poging om een Katholieke Vlaamse Studentenbond op te richten, mislukte echter.

Het jaar daarop ondernam hij een nieuwe poging, samen met zijn broers Armand en Arthur. Armand werd de stuwende kracht voor fiets-, spelen zwempartijtjes in de Kleine Nete, en spoorde de studenten aan tot de zotste dingen als worstelpartijen. Hij regisseerde ook enkele toneelavonden

door de studenten opgevoerd. Arthur leerde de jongsten enkele mooie volksdansen aan. De gebroers Eggers waren zeer muzikaal, zodat er veel aandacht ging naar Vlaamse liederen en stapliederen.

In de paasvakantie '45 werd de Lichtaartse studentenbeweging een KSA-beweging. Uniformen mochten opnieuw worden gedragen. Onze moeders die tijdens de oorlog allerlei truukjes hadden uitgehaald om toch maar wat deftig gekleed te gaan, wisten heel goed hoe ze een uniform voor zoonlief konden klaarstomen: een hemd werd in een bad met blauwe kleurstof gekookt; een lap zo groot als een keukenhanddoek werd geel gekleurd en werd een das; een oude lange broek verloor de pijpen; de chirobadje werd op het hemd genaaid en het uniform was klaar.

Inmiddels werden ook Arthur en Armand gewijd, zodat drie geestelijken de leiding hadden van de KSA-OLVrouwkameraadschap. Nog in de paasvakantie werd een kampvuur op de speelplaats



KSJ-Lichtaart heeft heel kiekje toont enkele tonee

van de zusters georganiseerd. De allerkoddigste nummertje deden even alle oorlogsleer vergeten, al werden we tijdens het avondlied opgeschrikt door een militair vliegtuig dat laag over ons heen scheerde. In de grote vakantie van '45 werd de OLVrouwkameraadschap Lichtaart officieel boven de doopvont gehouden. Drie maanden later trokken we a met de trein op kamp."

Ook onze fietstocht in Nederland zullen we niet licht vergeten. Het was al na middernacht en de meesten hadden geen licht. Bij Maastricht moesten we stoppen, maar n veel gepalaber mochten w verder. Natuurlijk vlogen w