

Nieuwe K.S.J.-lokalen te Lichtaart



Dezer dagen hadden wij een onderhoud met Johnny Jacobs van K.S.J.-Lichtaart en hij was voor ons de tolk van zovelen die onbaatzuchtig weken, maanden en jaren hebben gewerkt om de K.S.J.-lokalen uit te breiden en om te bouwen tot wat ze nu geworden zijn... luchtige, degelijke lokalen voor een moderne, christelijke en eigentijdse Lichtaartse jeugd. Tijdens het gesprek kwam de naam van Meester Jef Van Pelt meermaals over zijn lippen terwijl ook de mannen van weleer als een Johan Proost en 'n Bert Nijs in één adem werden vernoemd met 'n Wim Vroemans en anderen. Over zichzelf wist Johnny weinig te vertellen, hij moest in het hete van de strijd naar 't leger en dat deed hem onnoemelijk veel pijn aan 't harte. Een hart dat echter overliep van zoveel dankbaarheid en erkenning tegenover de jongens en meisjes die zowel vroeger als nu de leiding van K.S.J.-Lichtaart in handen hebben. 't Zijn echt fijne mensen, zei Johnny.

OOK DE OUDERS WAREN ER

De K.S.J.-leiding had naast zijn leden ook de ouders van de K.S.J.-ers uitgenodigd om deze nieuwe lokalen langsheen de Molenstraat officieel open te stellen. Vanaf 14 u. stroomden de belangstellenden toe en rond halfdrie kwam parochieherder Carl Wouters om vooreerst de lokalen in te zegenen. Het kruisbeeld hing reeds boven de deur waar de vier lokalen uitmondten zodat Ons Heer aan de Lichtaartse jongeren de goede weg wijst. Priester Carl Wouters kwam echter niet alleen voor de inwijding van de lokalen maar in een hartversterkende en gemoedelijke sfeer sprak hij de jongeren en hun ouders naar het hart.

De jongeren glunderden bij pozen want de pastoor stak de loftrumpet en... terecht. Na deze onverwacht lange toespraak kwam er geen wederwoord omdat al die jongeren als het ware "gepakt" waren door de ernst én de hartelijkheid waarmee de toespraak van de geestelijke leider was doorspekt.

OOK DE BURGEMEESTER KWAM

Burgemeester Walter Otten die de clay-schietsing ten voordele van Ziekenezorg en de gehandicapten moest "in-schieten" kwam later op de middag en onderhield zich lange tijd in gemoedelijke sfeer met de jubelende K.S.J.-ers. Hij bewonderde het werk van K.S.J.-Lichtaart en vertelde hoe ook hij in Bomal op kamp was geweest, hoe hij er met de fiets naar toe reed en hoe hij er de eerste jeugd-

kampen ook nu nog als fijne herinnering ervaart.

ER IS NOG WERK GENOEG

Naast de grote zaal die al jaren in gebruik is door alle groepen van K.S.J. werden nu drie lokalen in gebruik genomen. Specifiek beneden voor KNIM en voor SJO en de "Zolder" voor de +16 en de begeleiding. Het klein zolderke moet nog een extra beurt krijgen met vernieuwing van vloer en zoldering en daar zullen de aspiranten hun "jeugdhuis" vinden.

Al bij al 'n pracht van 'n jeugdhuis waarvoor leiding, ouders en promotoren mogen gefeliciteerd.

Jos Baudoin

K.S.J.-ACTIE LICHTAART

De méér dan 100 leden van K.S.J.-Lichtaart worden in volgende secties voor de hierna volgende activiteiten ingedeeld en ook verwacht.

JORO 2-3-4-

Zaterdag 20 sept. Alg.kennismaking + spel
Zaterdag 27 sept. Doop + proeven

JORO 5-6 :

Zaterdag 20 sept. Startvergadering onder het motto : "Leef je tijd, geef je tijd".

Zaterdag 27 sept. Geen activiteit

KNIM :

Zaterdag 20 sept. Startvergadering

Zaterdag 27 sept. Doop

SJO :

Vrijdag 19 sept. om 19 uur.

ASPI :

Vrijdag 19 sept. om 20.30 uur.

Wanneer de ouders nog met vragen zitten staan wij klaar om daaraan een oplossing te geven. De K.S.J.-leiding heeft 'n speciale brievenbus in de Molenstraat 72....

K.S.J.-LICHTAART DANKT....

De katholieke studerende jeugd van Lichtaart dankt iedereen die door zijn hulp of schenking de mogelijkheid gegeven heeft om onze trots - die drie prachtige nieuwe lokalen - te kunnen realiseren.

Onze dank en waardering ook aan diegenen die vorige zaterdag de inwijding en de opening van de nieuwe lokalen bijwoonden en zo deze dag tot een feest hebben gemaakt.

Dank U wel
De K.S.J.-Leiding