

Digokrant 16 oktober 1986 (kampbezoeken)

Terug de auto in, vastbesloten om Bomal (tussen Leuven en Namen) te bereiken. Owee Owee, ineens ontdekken we dat er nog een tweede Bomal bestaat, dichtbij Sy. Uit ervaring (zie KSA Herentals) weten we dat dit een echte kamp-schuil-plaats is. Maar vooral door "te weinig tijd" hebben we KSJ LICHTAART niet kunnen bezoeken. Sorry, maar 's avonds was er een startdagvergadering.

Ook jullie staan bovenaan de lijst van het Feestkomitee Overigens : hartelijk gefeliciteerd met jullie opening van de lokalen!



Het Volk 17 september 1986



De werkers van de KSJ die de Lichtaartse jeugd een gezonde ontspanning willen geven.

L.T.

## KSJ-Lichtaart in nieuw lokaal

**KASTERLEE** — Een zestal jaren geleden smolten de KSA en VKSJ in Lichtaart samen met KSJ. De gemengde jeugdgroepering vond een onderkomen in een lokaal aan de Molenstraat maar het de aangroei van de leden zag men zich genoodzaakt uit te breiden.

Met eigen middelen en hulp van buiten af kon men het klaren aan het gebouw twee lokalen en een verdiep daarop te bouwen. Die lokalen werden nu ingewijd door de burgemeester Otten en de pastoor.

### Reeds heel jong

De vereniging werft reeds leden aan die nog maar naar het tweede leerjaar gaan. De derde en vierde leerjaren vormen de Joro-groep, een samenraapsel van jongknappen en roodkapjes. Ook heeft men de groep Joro 5 en 6.

De jongeren die in de twee eerste jaren van het middelbaar zitten komen in de groep Knim. Zij die nog twee jaar ouder zijn vormen de groep Sjo. En dan komt men bij de aspirant-leiders. Heel de groepering heeft een kern van een vijftal leiders

maar elke groepering heeft nog afzonderlijke verantwoordelijken. De hoofdbrok in ieder werkjaar is het kamp.

Nu werd het nieuwe werkjaar ingezet met opendeurdagen.

Het ledenaantal is nu al tot boven 100 gestegen. In het nieuwe werkplan zal men toeven naar het thema „Leef je tijd, geef te tijd!” Daarnaast zal men de leden ook verkeersopvoeding meegeven.