

# De schijnwerper op de Lichtaartse KSJ

Voor de eenzame fietser in de Molenstraat te Lichtaart is het moeilijk om de lokroep te weerstaan van een jeugdgroep die in de onmiddellijke nabijheid zijn tenten had opgeslagen. De Lichtaartse KSJ hechtte eraan zichzelf en haar werking voor te stellen aan een ruimer publiek. Naast het fraaie tweelinglokaal, aan de andere kant, huist de K.L.J., had men ook een ruime tent opgetrokken

## waarin permanent dia-voorstellingen werden gegeven.

Walter Vroemans, verantwoordelijke van het KSJ-bestuur vertelt iets meer over zijn vereniging.

## KSJ, lijkt ons een recente benaming. Waar hebben jullie die opgescharreld?

In Lichtaart bestond er sedert 1948 een KSA voor jongens. De meisjesafdeling werd een twintigtal jaren later opgericht. Een zestal jaren geleden werd tussen de leiding van de twee groepen besloten een proef te wagen met een gemengd kamp. Dat kamp was bestemd voor de allerejongsten, toen van 8 tot 12 jaar, en dat werd zulk een meevaller dat wij toen zijn gaan samenwerken voor alle leeftijdsgroepen. We kregen toen ook een nieuwe benaming: katholieke studerende jeugd.

## Wordt jullie werking opgelegd van boven uit, of bepaalt Lichtaart zelf zijn programma.

Er is wel een nationale structuur maar die veel losser dan bij de meeste andere jeugdbewegingen. Zo wordt er wel een jaartema opgegeven, maar meestal volgen wij dat niet zo nauw. Voor ons blijft de bezigheid, de kinderen een aangename spelnamiddag bezorgen, hoofdzaak. Je mag ook niet vergeten dat dit heel wat inzet vergt want tenslotte gaat het om een gemengde jeugdgroepering. De typische jongens- of meisjesactiviteiten komen bij ons niet sporadisch aan bod. In heel die werking zit ook een stuk opvoeding, maar wij zadelen de leden niet op met allerlei problematieken. Bij wijze van uitzondering doen wij nu wel mee met de actie tegen kernbepaaling, maar dat is dan ook één van de uitzonderingen.

## Hoeveel leden zijn bij de KSJ aangesloten?

Ruim 110 jongeren. Dat aantal fluktueert nogal. Toen enkele jaren geleden de KLJ op een laag pitje brandde hadden wij ruim 200 leden. Maar ondertussen is die vereniging heropgebloeid, en is ook de KAJ terug van wel gestoken, en dat heeft zijn effect op ons ledenaantal. Ik

geloof dat wij nu samen zowat 300 aangesloten leden tellen. En wat belangrijk is: de verstandhouding tussen drie groeperingen is uitstekend.

## Iets over de activiteiten.

Om de veertien dagen komen de bannen bij elkaar. De activiteiten variëren van bos- en pleinspelen, naar dorpsspellen, sport, en ook knutseluurtsjes hier in het lokaal. Je ziet dat wij hier een bijzonder fraai lokaal hebben, maar het is te klein om ons met zijn allen te herbergen. We zitten met vier bannen: een leeftijdsgroep van 1 tot 10, van 11 tot 12, 13 tot 14 en 15 tot 16 jaar. Meestal wordt het zo geschikt dat wekelijks twee bannen bij elkaar komen, de anderen volgen de week nadien.

## Vroeger kleefde op vele KSA-groeperingen toch een zeker standsbesef. Is dat nog zo?

Nee dat is er helemaal uitgewerkt. Inderdaad werden KSA-groeperingen nogal's bevolkt met jongetjes van het kollege, maar die tijd is voorbij. Alle jongeren tussen 7 en 17 uur zijn bij ons welkom.

## De jeugd begeleiden lijkt me vandaag de dag niet zo eenvoudig. Krijgen de leiders en leidsters een speciale opleiding?

Op provinciaal vlak gebeurde er wel wat. Die kursussen zijn ook nuttig maar nogal theoretisch. Vaak ondervonden we dat de jongeren die er van terug kwamen zich in een euforie bevonden. Ze waren erg enthousiast en zaten meestal op een te hoog nivo. De praktijk deed hen soms afknappen. Daarom zijn we begonnen met de opleiding en begeleiding van aspiranten die wij volledig vertrouwd proberen te maken met het reilen en zeilen, en het beheer van onze vereniging. Zij zullen te gelegener tijd voor de aflossing van de wacht moeten zormgen.



Enkele van de leiders en leden

Thengreveland 29-9-83